

Activiteitenverslag van Stichting I'Abri Fellowship Nederland in 2012

Het jaar 2012 was een jaar gevuld met veel dynamische activiteit, gemiddeld hoge aantallen bezoekers vooral bij de activiteiten in Eck en Wiel en een verscheidenheid aan experimenten in het programma van de Utrecht activiteiten.

Omdat er in Utrecht in het voorjaar relatief weinig nieuwe bezoekers kwamen en vooral de oudgedienden aanwezig waren bij de lezingen, is er gekozen om in het najaar te experimenteren met een nieuw initiatief. Dit werd mede mogelijk door de betrokkenheid van Joop en Liselot Zuur, zij hebben maaltijden en gastvrijheid verzorgd wanneer gevraagd. We hebben een aantal thema blokken gekozen i.p.v. een overkoepelend thema en hebben ieder blok als een soort cursus aangeboden met maaltijd en ruimere ruimte voor discussie. De filmavonden zijn verschoven naar de vrijdagavond zodat mensen langer kunnen blijven hangen voor discussie en persoonlijke gesprek. Dit is ons positief bevallen.

De tweede helft van de zomer en het najaar hoorden tot de meest drukke perioden in het residentieel werk in Eck en Wiel dat wij ons kunnen herinneren.

De programma's van de drie termijnen zoals dezen zijn uitgevoerd volgen hieronder:

WINTERPROGRAMMA VOORJAAR 2012:

UTRECHT

LEZINGAVONDEN 'Geloven zonder God'?

'The fruits without the roots' is lang een kreet geweest voor de humanitaire en ethische verlangens van de westerse maatschappij. Maar zou het echt lukken: je bestemming vinden en menswaardig leven zonder God? Als je mag spreken van de ethiek van de Bergrede, bijvoorbeeld, dan is die zeker de hoogste in de cultuur en godsdienst van alle volken en alle tijden.

Maar het is een valkuil - ook voor bewogen christenen - om te denken dat voor Jezus deze 'ethiek' los te verkrijgen is van een relatie met de echte Rechter en Verlosser. Zonder het transcendent kader verliest de horizontale visie zijn diepte: in plaats van sjalom komen valse harmonie, ongeworteld activisme en vervreemdende zelfhulp-psychologie. Hebben we God nodig om 'gelovig' te leven? Kom meediscussiëren! **Op dinsdagavonden om 20.00 uur.**

- | | |
|-------------|---|
| 17 januari | <i>'Je moet jezelf zien te redden'</i> . Het antwoord van een ex-boeddhist op deze stelling.
Wim Rietkerk |
| 31 januari | <i>Verloren waarden (I): loyaliteit</i> . Ten ondergegaan in de inflatie van woorden. Wat betekent het om een commitment te maken? \n
Henk Reitsema |
| 14 februari | <i>Klanken van de cultuur: Hoop en wanhoop 2.0</i> .
In 2009 hebben we albums van Coldplay en Radiohead vergeleken. Nu weer met 2 albums Uit 2011. Op zoek naar hoop.
Robb Ludwick |
| 21 februari | <i>'Europa's niet te stillen verlangen naar God.'</i>
Werkelijkheid of verzinsel? N.a.v. G. Heitinks <i>De Golfslag van de tijd</i> .
Wim Rietkerk |
| 6 maart | <i>Verloren waarden (II): zuinigheid</i> . Duurzaam zijn is misschien 'in', maar zijn we niet iets kwijt wat de echte zuinigheid betreft? Maakt dat uit?
Henk Reitsema |
| 20 maart | <i>Is God niet overbodig?</i> Om een geïnspireerd ethisch leven te leiden, moet je God dan erkennen? N.a.v. onder anderen <i>Religion for Atheists</i> (Alain de Botton).
Robb Ludwick |

3 april *Geloven zonder God*. N.a.v. *De zwijgende God* van Korpel en de Moor. Als God zwijgt, kan men er geen touw meer aan vast knopen. Geloven in een God die niet bestaat?
Wim Rietkerk

FILMAVONDEN

We gaan ook een aantal films bespreken met aansluitende thematiek.

27 januari *Alles wat we wilden* (S.M. Domogala, 2010).
Robb Ludwick
10 februari *Pina*. (W. Wenders, 2011).
Henk Reitsema
2 maart *Limitless* (N. Burger, 2011)
Robb Ludwick
16 maart *Midnight in Paris* (W. Allen, 2011)
Henk Reitsema
30 maart *Source Code* (D. Jones, 2011).
Robb Ludwick

ECK EN WIEL

Open van 13 januari tot 10 april (gesloten 19 - 25 februari)

'Geloven zonder God?'

'The fruits without the roots' is al lang een kreet geweest voor de humanitaire en ethische verlangens van de westerse maatschappij. Maar zou het echt lukken: je bestemming vinden en menswaardig leven zonder God? Als je mag spreken van de ethiek van de Bergrede, bijvoorbeeld, dan is die zeker de hoogste in de cultuur en godsdienst van alle volken en alle tijden.

Maar het is een valkuil - ook voor bewogen christenen - om te denken dat voor Jezus deze 'ethiek' los te krijgen is van een relatie met de echte Rechter en Verlosser. Zonder het transcendente kader verliest de horizontale visie zijn diepte: in plaats van de sjalom van gerechtigheid, zin en groei vinden we valse harmonie, ongewortelde activisme en vervreemdende zelfhulp-psychologie.

Met een oog op de Bergrede gaan we op onze themaweekenden deze thematiek vanuit verschillende perspectieven bekijken: hebben we God nodig om 'gelovig' te leven?

20 – 22 januari

'Blessed are the peacemakers'

Vredestichters. Zijn dat de lieve, luisterende, meelevende figuren in onze samenleving? Of juist de revolutionairen die tegen onderdrukking en onrecht protesteren? Wat is de roeping van de christen in zulke ingewikkelde situaties? Zonder een houvast voor onze ethische en humanitaire inzet blijven onze motivaties en doeleinden soms erg kwetsbaar. Wat is nou de ware weg van sjalom die Jezus voor ons zegt te openen?

Met Ludo Hekman als gastspreker, journalist en schrijver van *Vijanden om van te houden*

vrijdag 20.00 *De 'gouden regel' delen we met iedereen, toch?*
Henk Reitsema
zaterdag 11.00 *Vijanden om van te houden*. Ludo Hekman
15.00 *Eerst gave dan opgave*. Wim Rietkerk
20.00 Filmdiscussie. *Des hommes en des dieux*
(X. Beauvois, 2010)
zondag 10.30 Dienst o.l.v. Robb Ludwick

10 – 12 februari

Filmweekend: Zalig zijn de armen van geest?

Waarom moest ik zo'n verlies ondergaan? Waarin vind ik mijn zinvolle bestemming? Wie of wat zou mij kunnen helpen in het vinden van de weg? Deze vragen roepen meer frustratie en wanhoop op dan zaligheid. Maar is er niet zelfs in het stellen van zulke vragen een verborgen erkenning van een behoefte aan een Schepper en Verlosser?

vrijdag 20.00 Inleiding. Robb Ludwick

zaterdag	10.30	<i>Midnight in Paris</i> (W. Allen, 2011) Henk Reitsema
	15.00	<i>The Tree of Life</i> (T. Malick, 2011) Robb Ludwick
	20.00	<i>Alles wat we wilden</i> (S. Domogala, 2010) Robb Ludwick
zondag	10.30	Dienst o.l.v. Henk Reitsema

19 – 24 februari: Gesloten

9 – 11 maart Werkweekend

Handen uit de mouwen steken en meewerken! We gaan dit weekend aan de slag in het bos, in de tuin en in onze huizen. Er zijn geen kosten aan dit weekend verbonden, maar we gaan wel gebruik van je maken!

vrijdag	20.00	Inleiding. Henk Reitsema
zaterdag	9.00	werk!
zondag	10.30	Dienst o.l.v. Robb Ludwick

23 - 25 maart Waardeloos! Verloren waarden in de maatschappij

Het is vandaag moeilijk om een grond te vinden waarop het belang van bepaalde waarden gebaseerd is. Of men nou gelooft in vaste waarden of niet, zijn de mensen die we 'inspirerend' noemen vaak degenen waarvan we zeggen dat ze 'waardevol' bezig zijn. Op welke basis vinden we dat? Een Bijbelse visie werpt een verhelderend licht op deze vragen.

vrijdag	20.00	<i>Verloren waarden (I): loyaliteit.</i> Henk Reitsema
		<i>Is God niet overbodig?</i> Robb Ludwick
zaterdag	11.00	<i>Verloren waarden (II): zuinigheid.</i> Henk Reitsema
	15.00	Filmdiscussie
zondag	10.30	Dienst o.l.v. Wim Rietkerk

7 – 9 april Pasen

In het paasweekend zijn we open voor mensen die deze belangrijke feestdagen met ons willen meevieren. We beginnen vrijdagavond op zijn joods en sluiten zondag af met het christelijk antwoord op het uitkijken naar de Messias.

vrijdag	20.00	<i>Seder</i> maaltijd. Robb Ludwick
zaterdag	9.30	Werk en wandeling
	15.00	<i>De Mattheus Passion.</i> Henk Reitsema
	20.00	Filmbespreking
zondag	10.30	Dienst o.l.v. Wim Rietkerk

Zomer 2012

Utrecht

Films op vrijdag in mei.

In de zomer houden we maar een kort programma in Utrecht. Dit keer: twee filmavonden op de Kromme Nieuwegracht met twee indrukwekkende films van Russische regisseur Andrei Zvyagintzev. De avonden beginnen om 19.30 met koffie, de discussie mag tot laat in de nacht gaan! Iedereen welkom.

11 mei *The Return* (A. Zvyagintzev, 2003). Henk Reitsema

25 mei *The Banishment* (A. Zvyagintzev, 2007). Robb Ludwick

Eck en Wiel

In het kader van reductionisme ...

Het leven is rijk en ingewikkeld. Om het te begrijpen, te overleven en onze richting te bepalen, grijpen we soms naar een versimpelde visie van wat belangrijk is. Dat kan een lekker heldere lijn opleveren, maar tegen welke prijs? Het uitkiezen van één bepaald aspect van de zaak en dat tot 'de sleutel' te verklaren houdt een risico in. Verklaringen, antwoorden en oplossingen met zo'n benadering eisen uiteindelijk veel offers, en de mens als geheel krijgt niet meer de kans om tot zijn recht te komen.

Is er een manier om de ingewikkelde rijkheid van het leven recht te doen, en er toch onze weg doorheen te vinden? Wie of wat kan de juiste gids zijn? Hoe herkennen we dat? In dit zomerseizoen gaan we dit onderwerp op verschillende gebieden bekijken met als doel: onze neiging tot reductionisme te leren identificeren en te vermijden!

18 – 20 mei Wat is rust?

Het is een bekende puzzel: nooit zijn we als cultuur zo expliciet bezig geweest met het organiseren en maximaliseren van vrije tijd, maar nooit hebben we ons zo moe gevoeld. Waarom kunnen we niet tot rust komen? Wat staat ons in de weg? Reductionisme! Wat is dan de kern van ware rust? Wat heeft het geloof hiermee te maken?

vrijdag:	20.00	Wat is de kern van ware rust? Christa Ludwick
zaterdag:	10.00	Is tijd een grondstof? Over de denkfouten achter onze onrust. Henk Reitsema
	15.00	'When I relax I feel guilty...' over de kunst van het loslaten. Wim Rietkerk
	20.00	filmdiscussie
zondag:	10.30	dienst olv Robb Ludwick

1 – 3 juni Geloven zonder God

Volgens het 'Atheïsme 2.0' van Alain de Botton is het niet alleen mogelijk, maar ook wijs om een agelovige religie te stichten. Volgens hem zijn de waarden van een religieus leven zonder geloof in God toch mooi toepasbaar: een interessante uitdaging. Wat zijn deze waardevolle aspecten van religie? Lukt het om religie en geloof zo te scheiden? Is dit niet ook een vorm van reductionisme? Hoe wil hij zo'n aanpak opbouwen? Interessant voor degenen die nog in de kerk zitten en soms ook het gevoel hebben dat ze maar 'doen alsof'...

vrijdag:	20.00	Godsdienst is niets anders dan ... Wim Rietkerk
zaterdag:	11.00	Religie zonder geloof. Robb Ludwick
	15.00	Geloof zonder religie. Robb Ludwick
	20.00	filmdiscussie
zondag:	10.30	dienst olv Henk Reitsema

15 – 17 juni Trouw(en): idealen en teleurstellingen

Het huwelijk is niet voor iedereen. Toch is het niet alleen een belangrijk symbool in de Bijbel voor Gods relatie met de mens, maar ook een belangrijke realiteit in Gods bedoeling voor de menselijke gemeenschap op aarde. Wat zijn de valkuilen in het denken over het huwelijk? Wanneer verwachten we te veel – of reduceren we het tot een minimum? Dit weekend is niet alleen voor stellen bedoeld, maar voor iedereen met interesse!

vrijdag:	20.00	'De liefde vergaat nooit'? De kern van 1 Korinthiers 13. Robb Ludwick
zaterdag:	11.00	Verloren intimiteit. Hoe herstel je dat? Riana en Henk Reitsema
	15.00	Dromen en teleurstellingen. Henk Reitsema
	20.00	filmdiscussie

zondag: 10.30 dienst olv Wim Rietkerk

29 juni - 1 juli De kunst van het leven

Het leven is een dynamische wandeling waarin we leren omgaan met verwachtingen, teleurstellingen, idealen en de realiteit. Het is een kunst. Ook daarom helpt echte kunst ons vaak in het verwerken, het ontdekken en het toepassen van allerlei aspecten van de waarheid. Hoe kunnen we kunst een plaats geven in onze levenskunst? Hoe kan het helpen om reductionisme te bestrijden? Gastspreker op dit weekend is oprichter van ArtWay (www.artway.eu) en voormalig l'Abri-medewerker Marleen Hengelaar-Rookmaaker.

vrijdag: 20.00 Kunst om de mens, of de mens om kunst? Over inspiratie.
Robb Ludwick

zaterdag: 11.00 Kunst als bron van leven.
Marleen Hengelaar-Rookmaaker
15.00 Authenticiteit en kunst. Wim Rietkerk
20.00 filmdiscussie

zondag: 10.30 dienst olv Henk Reitsema

13 – 15 juli Filmweekend: het hongeren naar gerechtigheid

Gerechtigheid: haalbare kaart? Een verlangen om dingen recht te zetten is een van de diepste verlangens die we kennen – maar ook een van de meest gefrustreerde. Heeft het zin om te vechten? Wat hopen we te bereiken? Leven is meer dan eten en drinken en vrolijk zijn. Wanneer weten we dat het de moeite waard is geweest? In dit weekend bespreken we zulke vragen naar aanleiding van drie films met deze thematiek.

vrijdag: 20.00 Honger naar gerechtigheid en het gebruik van geweld.
Henk Reitsema

zaterdag: 10.00 Unforgiven (C. Eastwood, 1992)
15.00 The Dark Knight (C. Nolan, 2008)
20.00 Africa is a Country (G. Clooney, 2012)

zondag: 10.30 dienst o.l.v. Robb Ludwick

Najaar 2012

NIEUW INITIATIEF !

De volledige naam van het werk van l'Abri is: l'Abri Fellowship Nederland. In het kader van een gemeenschap ontmoeten wij mensen en zetten ons in om hen verder te helpen op hun levensweg. Wij hebben ontdekt dat dit tegemoetkomt aan een behoefte die in het kader van school, beroepsopleiding of universiteit niet wordt vervuld. De laatste jaren in Utrecht hebben we ons beperkt tot film- en lezingavonden. Om deze kant van ons werk meer van het 'gemeenschappelijke' mee te geven, willen we in het najaar beginnen met een ander soort aanpak: een aantal 'pakketten' van (soms) een simpele maaltijd + korte serie lezingen + gesprek + huiswerk. Deze pakketten zijn rond verschillende onderwerpen georganiseerd. Het is de bedoeling dat mensen zich opgeven voor zo'n pakket als geheel, zodat we als groep iets kunnen opbouwen.

Wij hebben voor ons najaarsprogramma de titel gekozen: Heel de mens. Wie ben ik? Wat is echt? Wat is groei? Hoe ga ik om met angst, schaamte, woede? Wanneer heb ik een zinvol leven? Hier kan je niet uitkomen zonder je af te vragen wat je ten diepste gelooft. Dat gaan we aanpakken met de volgende pakketten:

Lezingserie: Creativiteit, geweld, verlangen

Op 11, 18 en 25 september. Een drieluik aan de hand van filmfragmenten die de bekende trio van schepping, zondeval en verlossing betrekken op ons dagelijks leven.

- 1) De kostbare creativiteit: Schepping. Creativiteit is en blijft het ondergeschoven kindje van een maatschappij waar opvoeding in de schoolbanken plaatsvindt en digitale media vertier verschaffen.
- 2) Geweld: Zondeval. Welke plaats heeft geweld bij het handhaven van de vrede? Onze honger naar gerechtigheid brengt ons in een tweestrijd – hoe moet een gelovig mens zijn of haar houding hierin bepalen?

3) Verlangens: Verlossing. Onze diepste verlangens zijn een dorgeefluik voor de hunkering naar verlossing. Aan de hand van een aantal beelden van hoop, wordt er gekeken naar hoezeer onze verlangens de werkelijkheid ontsluiten. Deze avonden beginnen om 19.00 uur met een simpele maaltijd en gaan verder met lezing en gesprek. Geleid door Henk Reitsema.

PPG (Project Persoonlijkheidsgroei)

Op zes avonden in oktober en november. Wat heeft het heil met mij als mens te maken? Is het waar dat Jezus kwam niet om 'christenen' van ons te maken, maar om ons tot ons recht te laten komen als mensen? Hoe werkt dat dan? Met andere woorden: hoe begrijpen we persoonlijkheidsgroei in het kader van een bijbels mensbeeld?

Op 2 oktober: Wat betekent 'authentiek zijn'?

9 oktober: Vrijheid van leugens;

16 oktober: Ik wou dat ik kon geloven;

30 oktober: Zelfverloochening is zelfontkenning?;

6 november: Loslaten als levenskunst;

13 november: Omgaan met manipulatie.

Maximaal 25 deelnemers. Deze avonden beginnen om 20.00 uur met koffie en de lezing, het gesprek volgt. Geleid door Christa Ludwick en Wim Rietkerk.

Hart voor de stad

Op zaterdag 10 november gaat het gebeuren: tussen 11 en 16 uur in het huis van l'Abri aan de voet van de Dom: wat motiveert mij/jou/ons om ons in te zetten voor stad en maatschappij? Wat moet je ervoor overwinnen? Wat geeft het je? Wim Rietkerk deelt zijn ervaring van bijna zes jaar inzet voor de stad in de gemeenteraad van Utrecht. Om 11 uur de eerste lezing: Informatie en inspiratie. Na een simpele lunch met elkaar gaan we om 13.00 verder met: Wat heeft dit met je geloof te maken? Tot slot, als klap op de vuurpijl: een meditatieve stadswandeling (of bij regen, muziek in de Dom). Wij sluiten om 16.00 af..

Zonde! Een verse blik op een oud onderwerp

Driedelige serie gegeven op 20 november, 26 november en 4 december. 'Zonde' blijft een lastig onderwerp. Is het voornamelijk een zaak van regels, onderdrukking en schuld, of gaat het om een constructieve levensvisie? We pleiten voor de tweede.

1) Het probleem van 'het probleem van het kwaad'. Morele zorgen hebben we allemaal. Maar op welke basis noemen we iets verkeerd? Kunnen we dat zonder een vorm van universele wetten?

2) Geen 'zonde' zonder Schepping. De kern van zonde volgens de bijbel gaat niet om regels maar om relatie. Wat maakt zonde 'zonde'?

3) Alive & kicking! Ver van alleen maar oordeel en kritiek, zou de bijbelse visie op zonde eigenlijk de sleutel kunnen zijn tot een concrete visie op groei en herstel.

Deze avonden beginnen om 19.00 uur met een simpele maaltijd, dan volgt koffie, lezing en gesprek. Geen minimum aantal deelnemers. Wel een beetje huiswerk. Gegeven door Robb Ludwick.

Filmavonden

Zeven filmavonden volgens de bekende formule: om 19.30 uur koffie en film, discussie volgt. De filmtitels staan op onze website: www.labri.nl. 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 14 december. Begeleid door Robb Ludwick en Henk Reitsema. Locatie: Kromme Nieuwegracht 90.

Najaarsprogramma

Eck en Wiel

L'ABRI STUDIEGEMEENSCHAP

Open van 17 september tot 17 december

(Gesloten 21-28 oktober)

Temidden van de Betuwse fruitbomen ligt Huize Kortenhoeve. Hier wonen Henk & Riana Reitsema, Robb & Christa Ludwick en Beryl Gibbins. Mensen met levens- en geloofsvragen kunnen hier voor kortere of langere tijd meedraaien. Bezinning, verdieping en gesprek vullen de dag, die uiteenvalt in een halve dag begeleide studie en een halve dag meehelpen met korvee in en rond het huis.

HEEL DE MENS

Naast ons nieuwe initiatief in Utrecht willen we dezelfde thematiek in Eck en Wiel aanbieden. Maar in plaats van een cursus-achtige serie doen we het in Eck en Wiel volgens de bekende formule van een

themaweekend: een aantal lezingen, filmbespreking en zondagse dienst, met in de tijd ertussen gesprekken, maaltijden en natuurlijk een beetje rust. We blijven dit najaar inhoudelijk gezien op één lijn: in opleiding en werk ontplooit men meestal maar één kant van de persoonlijkheid. Daarbij vallen vaak heel belangrijke aspecten van ons mens-zijn weg. Wij hebben dan ook voor ons najaars-programma de titel gekozen: Heel de mens. Wie ben ik? Wat is echt? Wat is groei? Hoe ga ik om met angst, schaamte, woede? Wanneer heb ik een zinvol leven? Hier kan je niet uitkomen zonder je af te vragen wat je ten diepste geloof

28 – 30 september Verlangens

Verlangens kennen we allemaal. Maar wat hebben ze met waarheid te maken? Het betoog van Henk Reitsema staat in dit weekend centraal. Na een korte inleiding van Robb op vrijdag gaat Henk verder op zaterdag naar aanleiding van filmfragmenten. Van het bekende trio 'geloof, hoop en liefde' is hoop vaak het ondergeschoven kindje. Veel meer dan een synoniem voor geloof, is hoop een eigen dynamiek van het leven. Wim sluit zondag af met de dienst.

vrijdag:	20.00	De zin en onzin van verlangens Robb Ludwick
zaterdag:	10.00	Verlangens als doorgeefluik ten leven Henk Reitsema
	15.00	Beelden van hoop Henk Reitsema
	20.00	filmdiscussie
zondag:	10.30	dienst o.l.v. Wim Rietkerk

5 – 7 oktober Werkweekend

Handen uit de mouwen steken en meewerken! We gaan dit weekend aan de slag in het bos, in de tuin en in onze huizen. Er zijn geen kosten aan dit weekend verbonden, maar we gaan wel gebruik van je maken!

vrijdag	20.00	Bijbelstudie. Henk Reitsema
zaterdag	9.00	werk!
zondag	10.30	Dienst o.l.v. Robb Ludwick

19 – 21 oktober Heel de mens

In dit weekend horen we primair van Wim Rietkerk en Christa Ludwick-Rietkerk. Wat heeft het heil met mij als mens te maken? Is het waar dat Jezus kwam niet om 'christenen' van ons te maken, maar om ons tot ons recht te laten komen als mensen? Hoe werkt dat dan? Wat heeft dat ook met het hiernamaals te maken? Kortom: verschillende aspecten van een Bijbels mensbeeld.

vrijdag:	20.00	Heel de mens: hoe zijn wij Gods werkstuk? Wim Rietkerk
zaterdag:	11.00	Zelfverloochening is zelfontkenning? Christa Ludwick-Rietkerk
	15.00	Is met de dood alles afgelopen? Wim Rietkerk
	20.00	filmdiscussie
zondag:	10.30	dienst o.l.v. Robb Ludwick

21 – 28 oktober: Gesloten

23 – 25 november Zonde!

De materie van Robb Ludwick is de focus van dit weekend. Na een inleiding van Beryl over existentiële zekerheid in het geloof, gaat Robb op zaterdag verder. 'Zonde' blijft een lastig onderwerp. Is het voornamelijk een zaak van regels, onderdrukking en schuld, of gaat het eigenlijk om een positieve en constructieve levensvisie? Henk sluit het weekend zondag af met de dienst.

vrijdag:	20.00	De Heer nodigt mij aan zijn tafel ...Over Jonathan Edwards. Beryl Gibbins
zaterdag:	11.00	Is 'zonde' niet te negatief? Ons echte probleem van het kwaad. Robb Ludwick
	15.00	Is 'zonde' niet te negatief? De sleutel tot echte groei en sjalom. Robb Ludwick

zondag: 20.00 filmdiscussie
10.30 dienst o.l.v. Henk Reitsema

7 – 9 december Filmweekend: 'Het probleem van het goede'

De gebrokenheid van dit leven is soms al te duidelijk. Onze relaties met elkaar, met ons werk, met onze omgeving zijn allemaal kwetsbaar en gaan vaak kapot. Een sterk verlangen naar vrijheid, naar verbetering, en zelfs naar verlossing wordt in ons opgeroepen. Maar op welke basis kunnen we deze hoop hebben? Is het een absurd verlangen? Hebben we dus een 'probleem van het goede'? In deze drie indrukwekkende buitenlandse films maken we dit spanningsveld mee. We gaan ze samen bekijken en er gesprekken over houden. Iedereen is welkom!

vrijdag: 20.00 Het probleem van het goede.
Robb Ludwick
zaterdag: 10.00 A Separation (A. Farhadi, 2011)
15.00 The Return (A. Zvyagintsev, 2003)
20.00 The Banishment (A. Zvyagintsev, 2012)
zondag: 10.30 dienst o.l.v. Henk Reitsema